



Socialdepartementet  
Regeringskansliet  
diarienummer S2020/02841/FS

2020-08-14

## **Remissvar avseende God och när vård- en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)**

Riksföreningen för skolsköterskor har tagit del av remissen, vi ställer oss positiva till förslagen i detta betänkande med en reform i syfte att bidra till ett hälso- och sjukvårdssystem som är hållbart ur samtliga aspekter; socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Genom utveckling av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med en stark och adekvat resurssatt primärvård som bas. En hållbar hälso- och sjukvård med hög kvalitet, där man som patient och närstående känner delaktighet och trygghet.

Riksföreningen instämmer också i vikten av att säkerställa att patienten får en sammanhängande hälso-och sjukvård oavsett huvudman, detta genom en stärkt samverkan på primärvårdsnivå. Regioner och kommuner ska genom en ny bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen åläggas att upprätta en gemensam plan för hälso- och sjukvård på den gemensamma vårdnivån primärvård i länet. Riksföreningen ser idag brister då elever och vårdnadshavare får ta för stort ansvar och riskerar att hamna mellan stolarna då de ofta själva får ansvara för och vara mellanhand mellan olika instanser och vårdgivare. Således bör samverkan mellan huvudmännen stärkas, Riksföreningen stödjer förslaget i remissen som kommer att tydliggöra kraven på samverkan mellan regioners och kommuners särskilda samverkansansvar med varandra, vid planering och utveckling av hälso- och sjukvården, som också ska förtydligas i lagstiftningen.

Det är ett stort omställningsarbete som behöver göras för att nå målet med en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv sjukvård med fokus på primärvården, som omfattar hela den svenska hälso-och sjukvården. Riksföreningen för skolsköterskor stöttar denna utmaning och ser det som en nödvändighet att kunna erbjuda elever tydligare och snabbare vägar till en god hälsa när annat inte räcker till, framförallt när det gäller den psykisk hälsan, som många gånger är av lättare art, men kräver ett skyndsamt handläggande för att förhindra ohälsa under lång tid framöver.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beskrev 2016 att vårdgivaransvaret inte är tillräckligt känt hos skolans huvudmän. Huvudmännen har saknat insikt i alla de krav som ställs på vårdgivaren enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det har medfört att flera av de skyldigheter som skolans huvudman har som vårdgivare ofta förbises. Huvudmännen har exempelvis inte alltid ledningssystem som är anpassade för elevhälsans medicinska del. Myndigheten menar att även det systematiska patientsäkerhetsarbetet kan förbättras. Riksföreningen ser behov och instämmer i att precis som i andra delar av hälso- och sjukvårdssystemet blir samverkan mellan olika professioner central även i skolan värld, för att även de professioner i skolan som inte verkar under HSL, via elevhälsoteamet, ska

kunna ta initiativ till en individuell plan. Enligt socialstyrelsens termbank är *samordnad individuell plan* en synonym till *individuell plan enligt SoL och HSL*. I vardagligt tal i verksamheterna används oftast förkortningen, SIP. Detta anser Riksföreningen är en viktig del för att säkerställa att eleverna får det stöd och hjälp de är berättigade till.

Susann Magnusson  
Ordförande  
Riksföreningen för skolsköterskor

Eva Sundbom  
Ledamot  
Riksföreningen för skolsköterskor

Elisabet Lithammar  
Ledamot  
Riksföreningen för skolsköterskor